

İletişim



TSV-Bülten Yıl: 1 Sayı: 1 Edeüm 2002

Editor' den...

Türkiyeli Öğrenciler Derneği, yılda dört defa çıkarttığı dergisi 'Etkileşim' in yanı sıra; uzun bir aradan sonra aylık bülten olarak şıkartacağı İletişim ile üyelerine merhaba diyor...

Bülteni şıkartmaktadır amaçımız; neler yaptığı neler yapacağımızı anlatmanın yanında, ay içerisinde yaşanan güncel olaylara değinmek, biz öğrencileri ilgilendiren konular üzerinde fikrimizi bildirmek, Hollanda'da düzenlenen kültürel etkinlikleri iletmem, edebiyat, tarih ve felsefe bilimleri ile ilgili kısa bilgilendirmeler yapmak ve böylece daha etkin ve üretici olmaktır.

Türkiyeli Öğrenciler Derneği olarak, burada yaşanan sorunlara, temelde eksik kalan ve bizce bazı uyarıları olunacak konulara eğiliyoruz. Elbetteki, her birimiz öğrenci olarak toplantıda belli bir bir ideal için eğitim görüyoruz. Bumun yanında bir Kurum altında, sorunlarını aşmak, kültürümüzü her yönüyle elimizden geldiğince aktivitelerimizde anlatmak istiyoruz.

Gerçekleştirdiğimiz son etkinliğimizde - Yılmaz Güney/Ruhi Su anma etkinliği - gerekken katılımı göremedik. Umarız bültenimiz İletişim, üyelerimizle aramızdaki iletişim sorununu giderir.

Saygılarımla,

TSV R'dam Yönetim Kurulu

Bir Devrim Sanatçısı: Yılmaz Güney
Haziran' da ölmek zor: A.Arif / N.Hikmet Rân
Mücadeleri: Prof.Dr. M.van Bruinessen
Kır Şenliği
Türkülerden doğup Türküler yaratın adam: Ruhi Su

Kürtlük, Türkük, Alevilik - Etnik ve Dinsel Kimlik
Cokkültürlü Toplumda Demokrasi Sorunları:
Küçük İskender / Mehmet Çetin

**Çok Kültürlü Toplumda Demokrasi Sorunları:
Küçük İskender / Mehmet Çetin**

Kır Şenliği

Tüm öğrenci arkadaşlarla birlikte bütün yılın yorgunluğunu atmak ve temelde her yıl düzenleyerek gelenekselleşirmeyi amaçladığımız Kır Şenliğimizi hazırlamın ikinci pazarı olan 9 hazırlanan 2002 tarihinde Rotterdam Kralingsebos'ta düzenledik.

Tarih: 16 mart 2002
Yer: Theater de Evenaar / Rotterdam

Çok kültürlü toplumda demokrasiye geçişte gençliğin yaşadığı ve çok kültürlü toplumda gençler arasındaki din, siyaset ve milliyet farklılıklarının yarattığı sorunlar 16 mart günü Türkİyeli Öğrenciler Derneği' nin düzenlediği Çokkültürlü Toplumda Demokrasi Sorunları adlı panelin başlıklarydı.

Kimi çevreler tarafından hala çokkültürlülüğü kabul görmeyen bir Türkiye'de; yer alan kültürlerin demokrasiye geçişte bir avantaj mı yoksa dezavantaj mı olduğu şair Küçük İskender ve Mehmet Çetin'in katılımıyla geniş çevrelerinde tartışıldı.

Demokrasi hala farklı tanımlarla yorumlanıyor. **Demokrasi**, çoğunluğun azınlığa baskısı mı yoksa azınlığın temel haklarının korunduğu bir sistem midir? Türkiye’de yaşayan halklar Kültürlерinden tarihlерine, anadillerinden inançlарına kadar, teoride sahip oldukları yaşatma haklarından yararlanma da, Avrupa’da yaşayan biz Türkiyeliler kadar **yaratılabilirler mi?** Bizce, uygulamada varolan **sistemin** halktan yana değişimiyle, bu sorunları bilimsel ve objektif açıdan çözümlemesi gerekiyor ki, Türkiye’de yaşanan demokrasi sorunları asılabilsin.



Mangal ateşinin şenlik boyunca yandığı, davulun eşliğini de
halayların çekildiği, bağlamanın eşliğini içinde Türkülerin söylendiği
şenliğimiz akşamın los karanlığına dek sürdü.
Katılım sadece Türkîeli öğrenciler tarafından değildi, ayrıca
Polonyalı, Moğolistanlı, Sudanlı, Hindistanlı, Hollandalı ve
Yunanistanlı arkadaşlarımızda yardımların
sayısız olduğunu söylemek gerekiyor.

Seneye yine aynı tarihlerde düzenlenmeye amaçladığımız kır şenliğimizde buluşmak dileğiyle...

Haziran' da Ölmek Zor



En güzel deniz:
henüz gidilmemiş olandır.
En güzel çocuk:
henüz büyümedi.
En güzel günlerimiz:
henüz yaşamadıklarımız.
Ve sana söylemek istediğim en güzel söz:
henüz söylememiş olduğum sözdür.

En güzel deniz... her dehfilanımsız olsamda...
En güzel çocuk... Ahmed Arif'inin...
En güzel günlerimiz... herde... yaşamamakla...
Ve sana söylemek istediğim en güzel söz... Nazzim...>

NÂZIM HİKMET RAN (1902-1963)

Selanik'te doğdu. 1921 başlarında Kurtuluş Şavaşı'na katılmak için Anadoluya geçti, Bolu'da öğretmen olarak görevlendirildi. Daha sonra Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi'ne (KUTV) yazıldı. Siyasal bilimler ve iktisat okudu. 1924'te yurda döndü. Aydınlık Gazetesinde yayınlanan yazı ve şiirleri yüzünden on beş yıl hapsi istenince yeniden Sovyetler Birliği'ne gitti. 1928 Af Kanunu'ndan yararlanıp tekrar yurda döndü. 1938'de orduyu ve donanmayı isyana tesvik ettiği iddiasıyla 28 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Çankırı ve Bursa cezaevlerinde yattı. 1950'de özgürüğe kavustu. Askere alınması kararlaştırılıncaya Romanya üzerinden tekrar Moskova'ya gitti. 1951'de T.C. yurtaşlığınından gırkıldı. 3 Haziran 1963'te bir kalp krizi sonucu yaşama veda etti. Moskova'da Novodeviçye Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Belinde Diyarbekir kuşağı
Zuldasında kimbilir hangi hinc, hangi
Yürüür namus bildiği yolda...
Yürüür yine de yalnızak ve
ayakkarıları yanarak.

AHMED ARİF(1927-1991): Diyarbakır'da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü öğrencisi iken 1950'de Türk Ceza Yasası'nın; (T.C.K.) 141. maddesine aykırı davranmak saviyla, 1952'de gizli örgüt kurma savi iki kez tutuklandı, yargılandı ve 2 yıl hüküm giydi. İlk ve tek kitabı "hasretimden prangalar eskittim" 1968 yılında yayınlandı. Arif 2 Haziran 1991'de öldü.

Yıldızları bu ay içinde kaydı... Birini 2 hazırlarda diğerini 3 hazırlarda kaybettii şiirler.. Anadolu'nun ovalarından, dağlarından seslendi biri, diğeri memleketinden uzak, hasretlere, sevdalara, insanlara...

Türkçe, önce ağitini hazırlanın içinde Nazım' ina yaktı, sene 1963 ... Sonra yine bir hazırlan günüydü, Ahmed Arif' ine... Tarih 2 Haziran 1991...

Bizler, **Türkiyeli Öğrenciler Derneği** olarak bu iki devrimci yüreği unutmadık.

Bağlama eşliğinde şiirlerinden derlenmiş türküler söyleyerek ve şiirlerini okuyarak hazırlana bizde bir ağıt yaktık kendi sesimizden...

Bir Devrim Sanatçısı: Yılmaz Güney



Hic birşeyden korkmuyorum
Başima gelecekleri de biliyorum
Düşümanı inat yaşayacağınız
Yarın bizim çunku...!

Türkülerden Doğup Türküler Yaratın Adam



Bir sanatçı olarak "Yılmaz Güney" diye bilinirim. Asıl adım Yılmaz Pütün'dür. Adım, zorluklar karşısında eğilmez, umutsuzluğa kapılmaz, yıldınlığa düşmez ve başeğmez anlamına gelir; soyadım Pütün ise bir dağ meyvesinin kirılmaz çekirdeği demektir.

Kürt asilli, topraksız bir köylü ailinin iki çocuğuandan biriyim. Dokuz Yaşından bu yana hayatı çalışarak kazandım. 1955'te bir hikayemden ötürü takibata uğradım. Hakkında dava açıldı. 1955'ten beri süren takibat ve mahkeme soruşturamıştı ve ben başlangıçta yedi büyük yıl ağır hapis ve iki büçük yıl sürgün cezasına çarptırıldım. Daha sonra temyiz mahkemesi kararı bozdu, yeniden görülen mahkeme sonucu cezam bir büçük yıl ağır hapis ve altı ay sürgün cezasına çevrildi. 1981 Ekim'ine kadar, yaklaşık oniki yılını çeşitli cezaevlerinde geçirdim. Bu oniki yıl içinde, ikisi yarı-açık olmak üzere onbeş cezaevi tanıdım.

Önümüzdeki tek yol, kendimi hayatın okulunda, hayatın kabul ettiği ve dayattığı öğretmenler aracılığı ile eğitmekti. Öyle yaptım... Kitaplar, sinema, iş, cezaevi, acımasızlık, hayatın kati kuralları, toplumsal baskılar, kahpelikler, yiğitler... Karşılaştığım zorlukları yemek için dinlemek ve karanlılık... Öğretmenlerimden biri zor'dur...

Ruhi Su (1912 – 1985)

Diz boyu sefaletin yaşadığı ülkemizde gerçek aydın olmanın, sanatçı olmanın anlam ve önemini yeterince kavradığımızı söyleyemeyiz. Yaşamlarını ve tüm faaliyetlerini mutlu bir ülke yaratma, sefaletin yaratıcılarına etkin tavrı alma üzerine oturtan aydın ve sanatçılarımıza karşı gösterdiğimiz alakaya bakarak bunu anlamanı mümkün.

Anadolu coğrafyasında bugün yakalarına sanatçı ve aydın rozeti takmayı layık görenler, öncelikle bunun bu ülkede bedelenin ne olduğunu bilince çırkıp bu bedele rağmen bu rozeti takmakta israr ederlerse, gerçek sanatçı ve aydın olma vasıfları kazanırlar.

19 Aralık hapishane katilimi öncesinde devrimcilerin sürdürdüğü ölüm oruçlarını "İnsanlık onurunu" koruma görevi bilinciyle desteklediklerini belirtip ve bunun için birtakım destek eylemlerinde bulunan pek çok "aydın" ve "sanatçı" devletin katliam zorunu görünce eylemin meşruluğunu tartışarak sigınaklarına çekildiler. Zor karşısında "dönen dönsün ben dönmezem yolumdan" diye haykırınan halk ozanlığıyla "dön baba dön" diyenlerin "ozan"lığı hiç barışık olur mu?

Yurtdışına tedavisi için Eylül generalerinden kendisine pasaport vizesi çıkmadı. 20 Eylül 1985'te Türkiye halklarına devrimci eserlerini ve anısını miras bırakarak aramızdan bedenen ayrıldı. Bize bıraktığı anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.

Kürtlük, Türkçük, Alevilik - Etnik ve Dinsel Kimlik Mücadeleleri: Prof.Dr. M. van Bruinessen

MEÇHUL ÖĞRENCİ ANITTI



Biyografi : 1946 yılında Hollanda'nın Schoonhoven şehrinde doğdu. Utrecht Üniversitesi'nde fizik-matematik ve antropoloji-sosyoloji öğrenimi görüdü. 1974-76 arasında Türkiye, İran ve Irak'ta Kürtlerin yaşadığı bölgeler üzerine saha araştırmaları yaptıktan sonra 1978'de doktora tezi olan Kürdistan'da Ağalık, Şeyhlik ve Devlet'i yayımladı.

1977-78'de Utrecht Üniversitesi Türkoloji Bölümünde Osmanlı tarihi araştırmalarına başladı ve bu konudaki çalışması 1988'de Evliya Çelebi Diyarbakır'da adıyla yayıldı. Türkiye ve Kürdistan tarihi ve toplumuyla ilgili araştırmalarının yanı sıra 1982'den bu yana Endonezya üzerine çalışmaya başladı. Altı yıl kaldığı Endonezya üzerine çeşitli dillerde makaleler yazdı. Halen bu ülkenin Yogyakarta şehri üniversitesinde sosyoloji dersleri veren yazar, İslâm üzerinde siyasi açırlıkları incelemelerini sürdürmeye çalışıyor.

İçerik: Kürtlük, Türkçük, Alevilik'te İslâm öncesi inançlar bağlamında Anadolu Alevîlerin kimlik talepleri, Gazi olayları, Sivas Katliamı, mülteci sorunu, Kürtlerarası tabakalaşma, Şabak Kızılbaş toplumu ve Alevî inanç ögelerinin Hint din ve efsane dünyasındaki benzerleri gibi geniş bir alana yayılan konuları inceliyor. Kireselleşme ile artan kimlik mücadeleleri ve bunalıların devlette ilişkilerinin yanı sıra Hacı Bektaş inanışındaki 'yürüyen duvar' hikâyесinin Hint dünyasındaki görünümüleri de, Van Bruinessen'in tartışmaya yön verecek konuları arasında. Van Bruinessen, gürçelliğini koruyan bu meselelere, bir akademisyen soğukkanlılığıyla, onların 'yakıcılığını' gözardi etmeden yaklaşıyor.

Buraya bakın, burada, bu kara mermerin altında
Bir teneffüs daha yaşasayıdı
Tabiattan tahtaya kalkacak bir çocuk görmülüdür
Devlet dersinde öldürülmüşdür

Devletin ve tabiatın ortak ve yanlış sorusu şuydu:
- Maveraünnehir nereye dökülür?
En arkada bir parmağın tek ve doğru karşılığı:
- Solgun bir halk çocuğunun ayaklanması kalbin eder!

Bu ölümü de bastırmak için boyuna mekik oyali mor
Bir yazma bağlayan eski eskiči babası yazmıştır:
Yani ki onu oyuncakları olduğuna inandırmışım
O günden böyle asker kaputu giyip gizli bir geyik
Yavrusunu emziren gece çamaşircısı anası yazdırılmıştır:
Ah ki oğlumun emeğini eline verdiler

Arkadaşları zakkumlarla örmüşlerdi şu şıiri:
Alrırmı 128! İntiharın parasız yatılı küçük zabıt okullarında
Her çocuğun kalbinde kendinden daha büyük bir çocuk vardır
Bütün sınıf sana sana çocuk bayramlarında zarsız kuşlar gönderecek.

ECE AYHAN

- Ekim Ayı Kronolojisi -

- 1 ekim 1949:** Çin Halk Cumhuriyeti' nin kuruluşu.
8 ekim 1967: Ernesto Che Guevara' nın ölümü.
8 ekim 1978: Bahçelievler katliamı.7 TİP' li öldürdü.
9 ekim 1969: Dev Genç'in kuruluşu.
10 ekim 1938: Lazlo Biro, tükenmez kalemi icat etti.
13 ekim 1973: Cevat Şakir Kabaağaçlı öldü.
15 ekim 1982: Yaşar Kemal' in İnce Memed adlı romanı uluslararası Del Duca roman ödülü kazandı.
21 ekim 1999: Gazeteci Ahmet Taner Kışlalı öldürüldü.
24 ekim 1945: Birleşmiş Milletler kuruldu.
26 ekim 1982: Yılmaz Güney vatandaşlıkta çıkışları.
28 ekim 1975: 1 Dolar= 15 TL.
29 ekim 1923: Türkiye' de Cumhuriyet ilan edildi.

- Ajanda -

- 16-30 Ekim 2002 :** "Cinema Turkië"
Ayrıntılı Bilgi: Theater Lantaren/Venster
010-2772277 / www.lantaren-venster.nl

- 19 ekim 2002 Panel:** Kürtlük, Türkлюд, Alevilik - Etnik ve Dinsel
Mücadeleleri: Prof. Dr. M. van Bruinessen
25 ekim 2002 Tiyatro gösterisi: Ahmed Arif: Bir Şair, Bir Şehir
Ayrıntılı Bilgi: [Turkiyeli Öğrenciler Derneği Rotterdam](http://Turkiyeli Ogrenciler Derneği Rotterdam)
www.turkiyeliogrenciler.dernegi.com
e-mail: tsvrotterdam@yahoo.com

**İLETİŞİM İLE İLGİLİ BİZE İLETMEK
İSTEDİĞİNİZ ELEŞTİRİLERİNİZ VE
DÜŞÜNCELERİNİZ İÇİN :**
**TÜRKİYELİ ÖĞRENCİLER
DERNEĞİ İLETİŞİM
tsviletisim@yahoo.com**