

In deze Centauriër:

- Van alles (en nog wat)
- Loesje



Afstudeerfeest!



In 1997 begon ik aan de opleiding Bodem, water, atmosfeer. Nu, 6,5 jaar later en heel wat kennis en ervaringen rijker, hoop ik 30 januari mijn Ingenieurs-diploma in de Meteorologie te ontvangen. Dat moet gevierd worden en bij deze nodig ik alle Centauri-leden uit voor mijn afstudeerfeest!

Vrijdagavond 30 januari
Flatkroeg "Annie's"
Asserpark 44
Wageningen



Er is een fooienpot aanwezig!

Marita Voogt
(06-41312633)



Hallo,

Wat is dat nu? Een Centauriër, leeft die nog? Jawel, om dit jaar goed te beginnen verschijnt hier dan eindelijk een nieuwe uitgave van ons clubblaadje. En nee, de laatste kan ik me ook niet meer herinneren. Traditiegetrouw is dit blaadje gevuld met verhaaltjes en enige informatie, her en der opgeleukt met strips. Ditmaal zinsneden van Loesje, de bekende Arnhemse letter- en aanplakbrigade.

Dit blaadje zat al een tijdje in de spreekwoordelijke pijpleiding, maar de verschijning ervan is door uiteenlopende oorzaken over de jaarwisseling heen getild. Reeds ingeleverde stukken vertonen her en der wellicht enige vorm van datering. Klachten daarover kunnen op het adres van de redactie gedeponereerd worden. De kans dat er iets zinnigs mee gedaan wordt is echter verwaarloosbaar klein. Verder lezen is dan ook zo goed als op eigen risico, doch zeker wel aan te raden. Zie met name de uitnodiging op de naastliggende pagina.

Een nieuw jaar, een nieuw bestuur. Een fris idee. En zonder ondertekende. Deze Centauriër is nagenoeg de laatste werkzaamheid die ik als bestuur van dit clubje uitvoer. Het is aan het nieuwe bestuur om deze en andere zware taken te vervolgen en wie weet te verbeteren. Zij veel succes. Verder wens ik iedereen een sportief jaar toe.

Mvg
Juliën

**IK DENK
ALTIJD EERST
GOED NA

VOORDAT
IK IETS
STOMS ZEG**

Loesje

**PAS MAAR OP
DAT JE IN
EEN VOLGEND LEVEN
GEEN TV WORDT**

POSTBUS 1045 6801 SA ARNHEM

Loesje

Laatste woordje van de inmiddels ex-voorzitter

Het waren rare jaren. Zo kom je als nieuwelingetje in Wageningen, zonder enige vorm van handbal ervaring. Zo neem je afscheid van het bestuur als voorzitter. Wat kunnen jaren toch raar lopen. Wat kunnen mensen toch raar zijn. Van dolenthousiast over een luckygoal die gescoord wordt, tot tot in den treure blijven zeiken over wedstrijdschema's die niet zouden kloppen omdat hen dat niet zo goed uitkomt. Ik weet ook niet waar het soms vandaan komt.



Wat ik wel zie is dat de groep waarmee ik destijds ongeveer begonnen ben met handballen bij Centauri inmiddels is begonnen met allerlei afstudeeronderwerpen of stages. En langzaam maar zeker, sommigen weer een stuk vlugger, komen er wat mensen uit de jaren na ons die het toch ook wel interessant vinden om eens wat ervaring op te doen in een bestuurtje als het onze. Volgend jaar: Suzanne, Lisanne en Misha. Drie mensen die de vereniging een jaartje gaan runnen. Ik zie het helemaal zitten voor ze. De allergrootste uitdaging zal misschien wel zitten in het op tijd laten komen van meneer Denis. Want Misha laten we er geen doekjes om winden, ik ken je nu al ff, maar ik kan me niet herinneren wanneer je voor de laatste keer op tijd was, ik ga er dus maar vanuit dat je dat in mijn bij zijn nog nooit bent geweest! En dan heb ik het niet over een minuutje of vijf te laat, nee van Misha is de term het Brabants halfuurtje, en dat terwijl de Brabanders over het

algemeen toch trots zijn op hun eigense kwartiertje! Maar genoeg daarover, ik denk dat de twee vrouwen hun natuurlijke overwicht weleens flink zullen laten gelden, of het gaat Misha heel veel taarten e.d. kosten. In ieder geval wil ik jullie heel erg veel succes wensen, en jullie weten ons (het oude bestuur) te vinden als er iets is neem ik aan. We zullen echt niet te beroerd zijn om de handjes nog eens uit de mouwen te steken.

Dan nog even iets over de gang van zaken dit jaar. Voor ons, Centauri, is dit jaar nog een rol weggelegd om aan de andere universiteiten te laten zien dat we gewoon beter zijn. Het is dan dus belangrijk dat we iedere IUC-dag een sterrenteam op kunnen stellen. Bij de vrouwen, eerlijk is eerlijk, gaat dat heel redelijk. 17 januari 2004 worden de thuiswedstrijden afgehandeld in de Bongerd. Dan wordt iedereen verwacht te komen en gaan we ff wat teams oprollen en huilend naar huis sturen. De dames mogen aantreden tegen Groningen en Eindhoven, de heren tegen Utrecht en Nijmegen/Eindhoven, dat moet dus makkelijk lukken.

Verder hoop ik dat we de trainingen met zijn allen lekker blijven bezoeken. Om iets te doen wat je leuk vindt, en misschien zelfs wel om iets te leren. In ieder geval denk ik dat de borrel na afloop ook belangrijk blijft om een soort algemeen Centauri gevoel te kweken. Dat klinkt wel heel dramatisch, maar buiten het handballen kan het ook best leuk zijn om elkaar eens te leren kennen ☺.

Een heel goed nieuw bestuursjaar toegewenst,

Steven

**GENIET
NOOIT
MET MATE**

Loesje

**HALLO
OORZAAK
VAN HET GEVOLG**

Loesje

Torius Beach 2003, de heren

Het laatste weekend van augustus. Het is weer zover. We gaan weer handballen op het strand van Hoek van Holland. En de weervoorspellingen zijn weer eens bagger, maar ach dat waren ze vorig jaar ook en toen scheen het zonnetje prima. Dus we gaan weer iets eerder op de vrijdag om de tenten vast op te zetten. En als gebruikelijk gaan we een hapje eten, nadat we Alex van wie we de auto weer dankbaar mochten gebruiken, hebben op gehaald in Maassluis o.i.d. Het was maar goed dat Suus de omgeving een beetje kent.

Eten dus in Hoek van Holland, uiteraard niets culinairs maar gewoon bij de snackbar. En dan nog even Sander van het station halen in Hoek van Holland haven en dan naar het strand lekker ff een paar biertjes naar binnen tikken. En omdat we de titel te verdedigen hebben een uurtje eerder te bedde. Nee als je al voor de vierde keer in dezelfde tent met dezelfde mensen staat te praten dan is het soms heel geen dom idee om eens iets eerder het feestgedruis te verlaten. Bij de tent nog ff wat dropshotjes erin en lekker maffen. En wat blijkt de volgende ochtend?...



Da's heerlijk zeg, daar waar ik me al drie keer iedere dag dat ik in Hoek van Holland was vreselijk brak, ziek, zwak en misselijk heb gevoeld, voel ik me vandaag top. En de warme worstjes, de banaan op het gejatte brood, en isostar-reep en het blikje Golden Power doen helemaal wonderen. We zijn er klaar voor. En goed dat we weer zijn, haast onnavolgbaar, tweede in de poule is voldoende om door te gaan,

dus vooral niet te moeilijk doen. Later bleek dat we middels een tweede plek in de poule het NSK beachhandbal aan Cabezota moesten laten, die eerste werden in de poule, maar ach de toernooi winst staat nog op het spel.

Dus de tweede avond na de traditionele chinees en een paar biertjes en de douche enzo, wordt de aanstaande traditie herhaald. 's Ochtends broodje banaan, worstje, reepje, Golden Powertje en er weer tegenaan. En alles gaat gezwind, Huub is gekomen ter versterking van de gelederen en we halen de finale op de sloffen. En natuurlijk spelen we de finale gelijk, dat betekent shoot outs. En met een sublieme lob over de keeper in de allerlaatste shoot out, breng ik de eindstand op 1 punt in het voordeel van Centauri. Na 2002 ook Torius beach kampioen 2003, en wat win je? Een fucking vlieger, je werkt je twee volle dagen in weer en wind in het zweet en ploegt je door het taaie Hoek van Hollandse mulle zand en komt uiteindelijk verdient als winnaar uit de bus en wat win je? Een fucking vlieger, ik denk dat hij nog net geen 1,95 heeft gekost bij de blokker, het ding doet het waarschijnlijk niet eens, er staat niet eens iets op van overwinnaar, *veni vidi vici*. Het ding is ook niet groot genoeg op het hele Torius-fucking-beach-kampement aan vast te binden en het over het kanaal richting Groot-Brittannië te sturen alwaar ze het hele ding nog voor het aan de grond is compleet aan flarden zullen schieten! Kortom niet erg bevredigend. Maar we zullen het er maar op houden dat Torius dusdanig van zijn eigen onkunde op de hoogte is dat ze maar geen beker o.i.d. aanschaffen omdat ze hem toch niet zelf zullen winnen. Ik mocht ze toch al niet.

Enfin we zullen moeten teren op de herinneringen, waarvan bij ij toch de lob en de broodjes banaan het beste bij zullen blijven. Het nieuwe nachtritme zorgt er zelfs voor dat de tent 's ochtends niet meer bol staat van de vreselijke dampen die overal uit de slaapzak opstijgen veroorzaakt door gasvorming in de darmstreek. Het was weer heerlijk fris.

Steven

**BUD GET TERING
NOG AN TOE**

Loesje

Geouwehoer en IUC Delft

(website IUC www.geocities.com/studentenhandbal)

Op de eerste vergadering van jullie immer actieve bestuur heb ik (ja ik met mijn grote mond) laten vallen bij het puntje “Centauriër” dat ik wel een pagina vol zou kunnen l*llen over.. Ja eigenlijk alles wat me maar te binnen zou schieten. Nu zit ik dus achter mijn computertje in het Thymoshok en ben enthousiast begonnen aan mijn stukje.

Ik zit nu bijna 2 jaar bij Centauri en vanaf de eerste training heb ik het onwijs naar m'n zin gehad bij een handbalvereniging die ongetwijfeld bij de 10 kleinste verenigingen van Nederland hoort. Ondanks het kleine ledenaantal wordt er altijd lekker getraind en ook na de training blijft er altijd een leuk kluppie hangen. Een paar maanden nadat ik erbij was gekomen moest er een team komen voor het GNSK en ik ging wedstrijdcommissaris Shirley daarbij helpen. Ziedaar mijn eerste actieve bijdrage aan het bestaan van de vereniging! Later werd gevraagd of ik in het bestuur wilde. Ik vond dat wel grappig en omdat ik nog wel wat tijd over had, werd besloten dat ik samen met Shirley het wedstrijdcommissarisschap (scrabblewoord!) op mij zou nemen.



Na 3 jaartjes studeren vond ik ook dat ik toch al wat ver gevorderd was met bos- en natuurbeheer. Over de helft in maar iets meer dan de helft van de tijd die ervoor staat, da's toch eng? Vond ik wel, dus een

briefje geschreven naar Thymos: mag ik volgend jaar een jaartje dingen regelen??? Dat mocht, en wel in de functie van commissaris sport! Nu zit ik dus elke dag op de Bongerd en probeer allemaal evenementen te organiseren. Ook zijn er vaak dingen die belangrijk zijn voor de sportverenigingen en dan is het wel gemakkelijk dat ik ze snel door kan spelen naar het bestuur! Uit de laatste bestuursvergadering kwamen er ook allemaal actiepunten "Suus doet dit en Suus regelt dat" uit.... Maar goed, handig is het wel!!

Inmiddels is het alweer maandagochtend en dat terwijl ik op vrijdagmiddag met dit stukje begonnen ben. Tijd om het af te maken dus! In het tussenliggende weekend waren weer de eerste IUC-wedstrijden in Delft. De dames moesten weer vroeg afreizen naar het westen van het land om de eerste wedstrijd tegen Delft te spelen. Na een leuke eerste helft stond Centauri voor op Torius, maar na een voorsprong van 8-11 te hebben weggegeven werd uiteindelijk verloren met 12-11. Beetje jammer... Maar goed, verloren blijft verloren en we kunnen nog lang blijven zeuren over scheidsrechters, tegenstanders en ons eigen spel, maar dat heeft toch geen zin!



Onze heren, aangevuld met Nijmegenaren en Utrechtse, begonnen na het hectische slot van de dameswedstrijd vol goeie moed aan hun wedstrijd tegen Torius. Helaas ging ook deze wedstrijd verloren met 15-11. De tweede wedstrijd tegen Utrecht ging een stuk beter. Beertje

was zo verrast door de gastkeepster bij Centauri dat ze 90% van de ballen hoog over het doel gooiden. Aan de andere kant gingen de ballen er wel in waardoor een mooie voorsprong opgebouwd werd in de eerste helft. Dit werd doorgezet in de tweede helft, maar de Beertjes kregen door dat ze de bal niet boven de lat moesten plaatsen zoals bij rugby (toch Lianne?). Hierdoor kwamen ze nog enigszins terug, maar werden nooit een serieuze kandidaat voor de overwinning. Met 14-11 was de eerste Wageningse overwinning van dit seizoen een feit! "Man of the match" was Gijs die met waanzinnige solo's ("er liep niemand vrij") en schoten vanuit de tweede lijn ongeveer de helft van de doelpunten maakte.

Hierna waren de dames weer aan de beurt en wel tegen Hastu. De frustraties van het GNSK konden weer weggepoetst worden en in de eerste helft leek dit ook moeiteloos te gaan lukken. Toch kwam Nijmegen weer gevaarlijk in de buurt, maar omdat we deze keer wel "koel" bleven, zijn de eerste punten voor de dames ook binnen! Met 9-10 werd de wedstrijd gewonnen. Er staat nu een leuk damesteam met vele enthousiastelingen en in Delft was het team nog niet eens compleet. Dat belooft nog wel wat voor het vervolg van de IUC en natuurlijk voor het GNSK in Tilburg van 13 t/m 15 mei!

Suzanne



IUC Gala

Na een heel jaar IUC-competitie gespeeld te hebben en een reisje naar Tsjechië te hebben gemaakt, borrelde bij het bestuur van HV Beertje het idee op om een gala te organiseren. Ja ja een IUC-gala. We hadden het eigenlijk al voor de vakantie verwacht maar door omstandigheden was het verschoven naar 4 oktober. Mogelijkheid dus voor onze verse nieuwe leden om ook mee te gaan en te genieten van een goed handbalfeest. Jammer genoeg was Ellen het enige nieuwe lid dat mee ging, maar dat zou de plezier niet bederven.

Er was afgesproken op Asserpark en zoals gewoonlijk was het wachten weer eens op Misha. Maar goed, hij had wel een auto geregeld dus het was hem vergeven. Na een tijd je zoeken naar een parkeerplaats in Utrecht en een stukje lopen kwamen we aan bij de feesttent. De mannen strak in een pinguïnpak (op een uitzondering na) en de vrouwen in een mooie galajurk. Iedereen zag er tip top uit.

Bij binnenkomst kreeg iedereen zeven muntjes voor een biertje of een wijntje (of fris) en was er gelegenheid om een foto te maken met partner. In de zaal speelde een bandje voornamelijk covers tot een uurtje of twaalf en daarna nam de vriend van Joyce (Beertje) het over als DJ. Het was een vrolijk feest waar veel werd gedanst en gedronken. Steven durfde het zelfs aan om zijn vriendin Judith te vragen voor een foxstrotje, maar daar het hem ontbrak aan de nodige dankennis was aan het initiatief snel een einde gekomen. ‘Gelukkig presteert ie veel beter in bed’ heeft Judith nog laten weten.

Na een heleboel rondjes bier/wijn, en een boel liedjes later werd het weer tijd om naar huis te gaan. Iedereen weer de auto in en richting Wageningen. Laten we hopen dat iedereen genoten heeft van het toffe gala. En als het volgend jaar weer wordt georganiseerd doen we het nog eens dunnetjes over. Ik zou zeggen tot ziens maar weer. En tot het volgende handbal feest.

Groeten,
Misha

OBER
ZIJN DIT WEL
SCHARRELSLAKKEN

Loesje

Agenda:

17 januari	IUC Wageningen
14 februari	IUC Maastricht (alleen dames)
Pasen	Tsjechië toernooi
7-9 mei	Cirkeltijgertoernooi Groningen
21-23 mei	Oktopustoernooi Eindhoven
27-29 mei	GNSK Tilburg
?	Centauri-uitje
?	IUC Tilburg
?	Centauri-weekendje & beachhandbaltoernooi Heesch
begin september	Torius beachhandbaltoernooi, Hoek van Holland



Ledenlijst

Aanvullingen en wijzigingen gaarne doorgeven aan Suus.

Studentleden

voornaam	achternaam	straat + nr.	postcode	plaats	tel.nr.	mobiel
Suzanne	Barendse	Asserpark 44-5a	6706 HC	Wageningen	411128	06-41822276
Lisanne	Bastiaanse	Rijnsteeg 8-7b	6708 PP	Wageningen	420701	
Annemieke	Berkers	Haarweg 61	6709 PN	Wageningen	411782	06-41371817
Femke	Boer, de	Bergstraat 16	6701 AC	Wageningen		06-14442494
Dieneke	Breukink			Wageningen		06-20355367
Misha	Denis	Droevendaalsesteeg		Wageningen		
Thomas	Eleveld	Bornsesteeg	6708 GA	Wageningen		
Rob	Hermans	Niemeijerstraat 20-II	6701 CS	Wageningen	425943	06-15538351
Ellen	Hornman	Asserpark 44-10c	6706 HC	Wageningen	411334	06-42317562
Tanja	Huijben	Dijkgraaf 4-12c	6708 PG	Wageningen	423966	
Bart	Jaeken	Bornsesteeg 1-19b	6708 GA	Wageningen	410689	
Géraldine	Klarenberg	Hoeverstein 239-8b	6708 AK	Wageningen	411569	
Ramona	Marwijk van	Dijkstraat 7	6701 CH	Wageningen	426948	
Corine	Nieuwenhuijsen	Rijnsteeg 8-17b	6708 PP	Wageningen		06-12507468
Anneke	Olde Riekerink	Walstraat 40	6709 ??	Wageningen		06-13622046
Elma	Raaijmakers	Dijkgraaf 4-	6708 PG	Wageningen		06-23408091
Jeroen	Rijnierse	Haarweg		Wageningen		06-51607761
Steven	Rothuizen	Asserpark 44-5a	6706 HC	Wageningen		06-24271218
Petra	Schmitz	buitenland				
Marianne	Steen, van der	Kapelstraat 1	6701 DD	Wageningen		06-20384302
Karin	Struijs	Marijkeweg 28-c2	6709 PG	Wageningen		06-42016530
Shirley	Ven, van de	Haarweg 237	6709 RR	Wageningen	421895	06-16246833
Marita	Voogt			Leusden		06-41312633
Juliën	Voogt	Asserpark 44-5a	6706 HC	Wageningen		06-16086413
Annemarie	Wagemans	Haarweg 237	6709 RR	Wageningen	421895	06-18912162
Floor	Willeboordse	Nieuweweg 5	6871 CA	Renkum	311997	06-14704930



Centauriër januari 2004

Donateurleden

voornaam	achternaam	straat + nr.	postcode	plaats	tel.nr.	mobiel
Huub	Amersfoort, van					06-51942229
Ellen	Bartelink			Utecht		06-23793608
Daphne	Bosman	Rijnsteeg 8-10c	6708 PP	Wageningen	420715	
Viviana	Broeck, van den					
Carien	Cate, ten	Nijverdalsestraat 120	7642 LG	Wierden		06-15497690
Remco	Dijk, van	Hoogstraat 71a	6701 BP	Wageningen		
Jasper	Duin, van der			Groningen		
Pieter	Gloude-mans	Thorbeckestraat		Wageningen		06-10892121
Henriëtte	Kok	Tarhorst 701	6708 JA	Wageningen	419039	
Hermi	Kottelenberg	Kooidijk 7	7475 PH	Markelo	0547-364338	
Judith	Kramer	Agoradek 147	8224 JM	Lelystad	0320-223122	
Gijs	Lamers			Pijnacker		06-51062549
Mike	Matthews			Amsterdam		06-54630914
Rosanne	Melenhorst			Dalfsen		06-42449391
Marieke	Oostvogels			Utrecht		06-11181311
Alexander	Plum	Gerdesstraat		Wageningen		06-52493726
Kees	Pol, van de			Leersum	0343-453632	
Elmer	Pouw			Leusden		
Viviane	Siebering	Gr. van Prinsterenstr. 101	6702 CR	Wageningen		
Susanne	Teunissen	Teteringsedijk 54a	4817 MG	Breda		06-19158595
Kirsti	Zwaard					06-41462638

**JULLIE
KUNNEN
ALLEMAAL
WEL
OP DE BANK
BLIJVEN SLAPEN**

Loesje

POSTBUS 1045

6801 BA ARNHEM

**MINDER BLATEN
MEER WOL**

Loesje

POSTBUS 1045 6801 BA ARNHEM

Verjaardagskalender Centauri

Ditmaal ook opgenomen een verjaardagskalender. Uitscheuren en op de wc plakken geblazen dus. Aan de hand van de geboorte jaartallen kan iedereen lekker berekenen wat de leeftijd van de medeleden is. Mis je je eigen verjaardag of is de notering te confronterend dan kan dat doorgemailed worden.

Januari

- 9 Daphne Bosman (1975)
- 23 Kirsti Zwaard (1976)

Februari

- 1 Tanja Huijben (1982)
- 10 Marita Voogt (1979)
- 13 Petra Schmitz (1980)
- 18 Dieneke Breukink (1980)
- 22 Femke de Boer (1984)

Maart

- 21 Marianne van der Steen (1984)
- 25 Karin Struijs (1978)
- 28 Shirley van de Ven (1981)

April

- 25 Corine Nieuwenhuijsen (1984)
- 28 Steven Rothuizen (1981)

Mei

- 15 Rob Hermans (1974)
- 17 Floor Willebroordse (1981)

Juni

- 25 Bart Jaeken (1980)
- 30 Misha Denis (1983)

Juli

- 23 Ellen Hornman (1985)
- 31 Juliën Voogt (1981)

Augustus

- 9 Anneke Olde Riekerink (1981)

September

- 1 Huub van Amersfoort (1982)
- 3 Annemarie Wagemans (1979)
- 26 Elma Raaijmakers (1981)

November

- 4 Simon de Flendrie (1943)
- 6 Lisanne Bastiaanse (1981)
- 9 Annemieke Berkens (1981)
- 11 Carien ten Cate (1977)
- 13 Alexander Plum (1971)
- 18 Suzanne Barendse (1982)
- 19 Géraldine Klarenberg (1979)

December

- 23 Jasper van der Duin (1979)

**STEL
UW HOROSCOOP
NIET TELEUR**

Loesje

**AL NOEM JE HET
UNIVERSITEIT**

**EEN SCHOOL
BLIJFT
EEN SCHOOL**

POSTBUS 1045 6801 BA ARNHEM

Loesje

**HET RITME
ZIT ER ALWEER IN**

**NOU DE
MELODIE NOG**

Loesje

POSTBUS 1045 6801 BA ARNHEM

IK DOE GEWOON

**WAT MIJ
NIET
VERTELD
WORDT**

Loesje

POSTBUS 1045

6801 BA ARNHEM

Loesje

ANTWOORDAPPARAAT

**NA DE PIEP
KUNT U UW VRAAG
INSPREKEN**

**DE PIEP DAAROP
IS HET ANTWOORD**

POSTBUS 1045

6801 BA ARNHEM

GRO 3254768